

Beste ouders

We zetten de laatste rechte lijn in van dit 'bijzondere' schooljaar. Een rechte lijn met heel veel leuke en leerrijke bochten. Zo start volgende week de week van de leerling, gaat elke klas van het lager op schoolreis, gaat het 3de, 4de en 5de op stadsklassen, gaan sommige klassen nog op uitstap, is er nog een sportdag voor de kleuters, een schoolfeest voor alle kinderen, een afscheidsactiviteit voor het 6de leerjaar en niet te vergeten de proclamatie van de 3de kleuterklas en het 6de leerjaar.

Ik wil jullie allemaal bedanken om onze school te steunen. Het oudercomité organiseerde een plantenverkoop dat een zeer groot succes was. De volgende activiteit is de speurneuzenzoektocht. Benieuwd hoeveel puzzelstukjes ingekleurd zullen zijn!

We kijken al een beetje uit naar volgend schooljaar, waar we hopelijk een schoolfeest en zovele andere activiteiten kunnen houden en samen kunnen genieten van deze gebeurtenissen. Dankzij de inzet van het oudercomité en jullie steun tijdens al deze activiteiten, kunnen we investeren in een nieuw speeltoestel voor de speelplaats van het lager. De leerlingenraad hielp ons bij de keuze.

Ik wens jullie allemaal een fijn verlengd weekend! Geniet van de zonnige dagen en samen maken we er nog een fijn einde van het schooljaar van!

Met vriendelijke groeten

Isabelle de Kriek



K1a

Voor de paasvakantie hadden we nieuwe kuikentjes in onze klas. We gingen samen in de kring op ontdekking en sommige kleuters durfden de kuikentjes al eens vast te nemen. We schilderden een paasmandje met veren, we speelden in de sensorybak met maïs, keken in boekjes over kip en ei en nog veel meer! Wat waren dit weer twee leuke weken 😊







K1b

In de **1^{ste} kleuterklas** bij juf Griet en juf An werkten we rond het boek: "Kom uit je ei kleintje...". Het was een leuk thema waar we zelf eens een ei van dichtbij mochten waarnemen. We leerden nieuwe woorden zoals de dooier en het eiwit. We maakten een gekookt ei en sneden het nadien in schijfjes. In een pan bakten we een roerei en we mochten helpen waar het kon. We knutselden een mooi paasmandje en het hoogtepunt van de week was het bezoek van de paashaas die overal chocolade eitjes had verstopt op de speelplaats.





De **2^{de} kleuterklas** ging op uitstap...

Onze eerste hoogdag was op 29 maart. De coronamaatregelen lieten het toe om buitenschoolse activiteiten in buitenlucht te laten doorgaan. Maar ... we moesten met de bus (eigen vervoer en openbaar vervoer waren nog niet toegelaten!!!).

Zo gezegd zo gedaan! De busrit was ook al een belevenis op zich voor onze kleuters.

De boerin van **de struisvogelboerderij** stond ons vol ongeduld op te wachten. Voor haar was het ook een eeuwigheid geleden dat ze kleuters mocht ontvangen op haar boerderij.

Ze nam ons onmiddellijk mee voor een rondleiding. We zagen kleintjes, we zagen mama's en papa's, we mochten de struisvogels eten geven, we mochten er zelfs ééntje strelen, we stonden op een struisvogelei, we aten lekkere cake gemaakt van een struisvogelei ...

Kortom, een geslaagde boeiende en leerrijke namiddag!

Wisten jullie dat struisvogels met zwarte/witte veren de mannetjes zijn en deze met bruine veren de vrouwtjes? Dat er 25 kippeneieren in één struisvogelei gaan, dat je een struisvogelei breekt met een hamer, ...





De 2^{de} hoogdag was vrijdag 30 april! Toen bracht de bus ons naar Brussel, naar het museum voor Natuurwetenschappen oftewel het dinomuseum.

In de klas hadden we al van alles geleerd over de dinosaurussen. We leerden dat er planteneters waren, dat er vleeseters waren, dat ze miljoenen jaren geleden leefden, dat ze uitgestorven zijn door een meteoriet of door de vulkaanuitbarstingen en dat de paleontologen de dinosaurussen opgraven en een naam geven ... Héél moeilijke namen: tyranosaurus rex, stegosaurus, ankylosaurus, triceratops ...

We vonden de skeletten allemaal in **het dinomuseum**. Onze mondjes vielen open van verbazing, verwondering en bewondering.

Weeral een geslaagde leerrijke en boeiende uitstap!







K3

DE AFVAL-OPRUIM-KAMPIOENEN!!!!

Tijdens het thema "Afval, hoezo afval?" leerden wij alles over sorteren, recyclen en het - jammer genoeg - altijd en overal aanwezige zwerfvuil. We staken de handen uit de mouwen en gingen aan de slag met afvalgrijpers en vuilniszak om onze schoolomgeving weer proper te maken. Jong geleerd is oud gedaan!







De buit.....? 🤩 🙌 🙌

Nee hoor! 🤩 🙌 🙌



Eerste leerjaar

Afgelopen week kregen de kinderen van het eerste leerjaar hun eerste lessen over evenwijdigheid, loodrechte stand en spiegelbeelden. Natuurlijk gingen ze hier heel praktisch mee aan de slag. Kijken jullie even mee?





Op donderdag 22 april hadden we onze jaarlijkse sportdag. Het werd een dag vol sport, spel, plezier en vooral veel luid kindergelach! We leerden er tal van nieuwe sporten kennen: worstelen, boogschieten, kubb, ... Op het einde was iedereen echt wel moe. De juffen ook!





In mei legt elke vogel een ei.

Dat vraagt om een nader onderzoek.

Om te beginnen vroegen we ons af : wie was er eerst? De kip of het ei?

(dit was een zeer moeilijke vraag en bracht ons zelfs terug naar de oerknal)

Nadien bekeken we enkele leerrijke filmpjes over scharrelkippen in een legbatterij.

Dat de haantjes overbodig zijn, was voor sommige kinderen onaanvaardbaar.



Een echt ei onderzoeken was de logische volgende stap. We controleerden eerst of de eieren wel vers waren aan de hand van de drijftest. Nadien braken we op professionele wijze elk een ei. De delen van een ei werden zorgvuldig bekeken, betast en hebben voor ons nu geen geheimen meer. En dan KLUTS KLUTS KLUTS. Een beetje boter in de pan, 23 geklutste eieren erin, roeren en smullen maar !





mmmmm...!!!



N2

Op tocht met Gaudí in het **2^{de} leerjaar**. Gedurende de themawEEK werkten we in het tweede leerjaar rond Gaudí en ondertussen kunnen ze mozaïeken als de beste !!



Olé olé. Even met Gaudí naar Barcelona en proeven van een alcoholvrije sangria en madeleine cakes. Lekker !!!



N3

Tijdens de kunstweek gaven de kinderen van het **3^{de} leerjaar** alweer het beste van zichzelf. Gewapend met een schilderschort, kwasten en een goed humeur gingen ze aan de slag. We leerden over allerlei kunstenaars en diverse kunstrichtingen. Hieronder enkele sfeerbeelden ...







Op donderdag 22 april ging het derde leerjaar sporten naar sporthal 'Oostbroek'. Daar werden tal van sporten voor ons georganiseerd: worstelen, hindernissenparcours, trefbal, ...

Het werd een enorm leuke dag!! Op het einde van de dag waren we echt wel moe. De juffen vonden dat we de dag nadien nog nooit zó stil waren geweest 😊.





Ook in het **4^{de} leerjaar** was de kunstweek zeer leerrijk en plezierig. We maakten kennis met Simon Verheylesonne, LRNCE, Axelle Vertommen, the inflatable balloon en Lena de tattoo artieste.

Bijna alle kunstenaars hadden speciaal voor ons een filmpje gemaakt. Daarin vertelden ze meer over hun werk, wie ze zijn, hun studio, ... Zo cool!

Simon Verheylesonne daagde ons uit om een collage te maken. We zochten allerlei elementen uit tijdschriften en gingen aan de slag. De resultaten waren zeer verrassend. Kijk zelf maar:



LRNCE heeft een studio in Marrakesh. We maakten een schilderij aan de hand van touwen, stof, ... en gebruikten dezelfde kleuren zoals Laurence:



Axelle Vertommen maakt designmeubelen. Ze vond het jammer dat er voor katten niet zo'n mooie krabpalen bestaan en is daarom zelf aan de slag gegaan. Wij maakten ook onze eigen krabpalen. Dit mochten we doen met graffitispuitbussen!



Gilles van 'the inflatable balloon' maakt allerlei kunstwerken met ballonnen. Zelfs Lady Gaga kocht haar eigen portret bij hem. Dat portret hangt nu in haar appartement in New York. Dit was een van de moeilijkste opdrachten. Daarom gingen we eerst aan de slag met de kartonnen ballonnen, nadien met echte ballonnen.



Lena Faict zet tattoos. Het coolste is dat ze tattoos maakt vanuit een foto. Zo staat de persoon die je dierbaar bent op je huid getatoeëerd. De juffen kochten tattoopapier zodat we ook onze eigen tattoo vanuit een foto konden ontwerpen. Die tekenden we op het papier dat we nadien op onze huid moesten kleven. De resultaten waren super!



N5

Wat hebben we weer veel geleerd in het **5^{de} leerjaar**.

Wij hebben de eer jullie te mogen schrijven.

In de wiskundeles leerden we over de delers en de veelvouden van getallen. We moesten onze hersenen pijnigen bij het hoofdrekenen. Het heeft ons tot het uiterste gedreven maar we bleven ons best doen. In een andere rekenles leerden we over recht- en omgekeerd evenredigheid.

Voor Taal en Spelling leerden we over droedels en rebussen. Het was wel niet al te simpel om er zelf een te bedenken en ze te laten oplossen. We hebben ook geleerd over het voltooid deelwoord. We leerden ook nog over het samenvatten van een teksten.

In W.O. leerden we over: het ontstaan van een rivier, lawines in de bergen, tsunami's en zeebevingen, het binnenste van de aarde, vulkanen en magma, Scheldebekken en Maasbekken.

De themaweek verliep heel vlot. We leerden over vier kunstenaars. De Belgische dichter Paul van Ostaïjen en de kunstenaars Jean Michel Basquiat, Salam Atta Sabri en ROA. We leefden ons uit in verschillende ateliers en staken heel wat op over die kunstenaars.

Raphael en Aurelie.





N6

Op donderdag 25 maart mocht het **6^{de} leerjaar** zwemmen in de Palaestra te Deinze.

Deze fietstocht startte in mineur toen juf Annelore haar fietsband plat stond. Gelukkig konden we toch op tijd vertrekken samen met juf Christine en juf Marleen (een lieve juf die op pensioen is en steeds klaarstaat om ons te helpen).

Na het zwemmen reden we met de fiets richting Brielmeersen waar we genoten van een zonovergoten picknick. Daar mochten we ook even spelen alvorens terug naar school te keren.

We hebben er echt van genoten!

We tonen u enkele sfeerbeelden van onze dag.

Meer foto's vinden jullie terug op onze [blog](#).











Dit schooljaar namen we voor de eerste keer deel aan de Kangoeroewedstrijd. Sinds 2009 organiseert Vlaamse Wiskunde Olympiade VZW in Vlaanderen de Kangoeroewedstrijd met jaarlijks meer dan 94.000 inschrijvingen.

Kangoeroe laat je ervaren dat wiskunde heel leuk en uitdagend kan zijn. Je hoeft echt niet over een wiskundeknobbel te beschikken.

Elke deelnemer ontvangt een kleine attentie.

De leerlingen die het best scoren krijgen afhankelijk van hun score een extra prijs.

2 leerlingen van het zesde leerjaar horen bij de 100 beste scores van Oost-Vlaanderen en dat is toch wel een mooie prestatie. Ook in het vijfde leerjaar zit er reeds talent. Volgend schooljaar doen we zeker opnieuw mee.



Lezen is leuk, lezen is tof!!!

Alle klassen kregen de uitdaging om boeken te lezen. Een groepje creatieve meisjes van het zesde leerjaar maakte een mooie, passende tekening. Elke vrijdag kan de tekening verder ingekleurd worden. Onze uitdaging is echt een succes. De tekening is reeds mooi ingekleurd.





Activiteiten

13/05	Hemelvaart – GEEN SCHOOL
14/05	Brugdag Hemelvaart – GEEN SCHOOL
17/05	Week van de leerling
18/05	Frietjesbak oudercomité
20/05	Scholencross K3 + N1-2-3-4
23/05	Pinksteren
24/05	Pinkstermaandag – GEEN SCHOOL
26/05	Vergadering oudercomité
27/05	Hof ter Motte K1a
28/05	Hof ter Motte K3
28/05	Attituderapport 4
30/05	Lentefeest N1 & N6

01/06	Hof ter Motte K1b
02/06	Zwemmen N4-5-6
03/06	Schoolreis lager – sportdag kleuters
04/06	Facultatieve verlofdag
08/06	Moev Oriëntatielopen
07-09/06	Stadsklassen N4
08-10/06	Stadsklassen N3
09-11/06	Stadsklassen N5
16/06	Zwemmen N4-5-6
18/06	Schoolfeest voor kleuters & lager
23/06	Vergadering oudercomité
25/06	Proclamatie
28/06	Hof ter Motte N2a
28-29/06	Afscheidsuitstap N6
29/06	Hof ter Motte N5
30/06	Eindrapport + vrijblijvend online oudercontact

Ter info N3-4-5: maandag 17/10 volgt er communicatie over de Stadsklassen naar Brussel.

